

Zingend naar de zondag

Zaterdag 11 april 2026

Met Mannenensemble

“Cantana a Dio” en

Warno Ruting, orgel en piano

Grote- of Stephanuskerk Hasselt

Opening door René Pastoor

Psalm 96:

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

Dat zich de hemelen verblijden;
Verheugd zij d' aard' aan alle zijden;
Verheugd de volheid van de zee;
Het veld spring' op met al het vee,
En 't woud moet juichend God belijden.

Psalm 146 in viervoud:

1773: Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Datheen: Wel op, mijn ziel, wil nu prijzen
Den Heer; want mijn leven lang
Zal ik Hem ere bewijzen.
Ik wil met psalmengezang
Steeds loven God verheven,
Zolang als ik zal leven.

Revius: O mijn siele, wilt God prijzen,
Want ick hoop mijn dagen lanck
Hem syn eere te bewijzen:
En met liefelijck gesanck
Hem te loven wijt en sijt
Alle mijnes levens tijt.

1967: Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Alles wat adem heeft (n.a.v. Psalm 146):

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Mijn Jezus, mijn Redder (2x)

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Maranatha

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Refrein: Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer,
Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Mannenensemble Cantana a Dio

- Leef je van Gods trouw
- Nader mijn God bij U
- Ik wil zingen van mijn Heiland
- Vaste rots van mijn behoud

Canon:

Laat ons met elkander, laat ons met elkander,
Zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer.
Zingen, prijzen loven de Heer (3x).

Zingt een nieuw lied (melodie Comt nu met sangh)

Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de handen het verstand
gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al Zijn gaven uit.
De Vader Zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabijen maak ons vrij
in dit Uw heiligdom. Kom, Heere Jezus, kom!

Majesteit

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Sluiting door René Pastoor

Stilte over alle landen

Stilte over alle landen in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.

Welke zonden wij bedreven, wil ze, Heere, ons vergeven.

God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht.

Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.

God zal voor ons allen zorgen

tot het dagen van de morgen.

Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

Dit was een extra editie zingen naar de zondag.

***Volgende is 23 mei 19:00 uur in de
Grote- of Stephanuskerk Hasselt.***

Welkom.